



Wil ook jij eindelijk leren bridgen?

Bridgeclub Boechout Capenberg

organiseert in het najaar 2020 een

Initiatiecursus bridge.

- Waar?** In het Capenberg Oxaco Center, Borsbeeksesteenweg 45 te Boechout. (vlak bij de terminus van tram 15)
- Wanneer?** 12 lessen, op vrijdagmiddag (13.30 u tot 17 u.)
Tussen 18 september tot 18 december.
Gevolgd door meerdere oefensessies in januari en februari
- Prijs?** 90 €, inclusief 2 handboeken en 2 bridgeleerapps.
- Inschrijving?** Door storting op rekening BE43 9796 1798 6601. Graag met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en email- adres.
- Info?** Voor bijkomende info kan je terecht bij Willy Mertens, voorzitter via mail: willie.mertens@gmail.com. of op GSM 0494/39.60.39.

Waarom bridge?

Een Nederlandse topbridger, die een beginnerscursus via e-mail opstelde, gaf zijn cursus als titel: "**Leuk, Leuker, Bridge!**". Als je nog nooit bridge speelde, werkt deze titel op z'n minst provocerend. Want als je niet weet wat bridge juist inhoudt, denk je eerder: "Moeilijk, Moeilijker, Bridge!".

Dit o.i. verkeerde beeld is heel begrijpelijk: vroeger speelde alleen de elite of de hogere klasse dit kaartspel en iedere leek gaat er van uit dat een bridger alle gespeelde kaarten moet kunnen onthouden. Ondertussen wordt dit kaartspel door iedereen gespeeld.

Wat maakt bridge dan zo leuk? Je speelt bridge met z'n vieren aan één tafel. Tegenover jou zit je "vaste" partner. Elke wedstrijd bestaat uit 7 rondes van 4 spellen. Na elke ronde wissel je van tafel en dus ook van tegenstander. Je partner blijft wel de hele tijd dezelfde. Elke ronde duurt ongeveer een half uurtje zodat een bridgenamiddag hooguit 4 uur duurt, een pauze inbegrepen.

Wat maakt bridge nu juist extra leuk? Je speelt allemaal dezelfde 28 spellen! Je neemt je kaarten uit een spelbord en steekt ze nadien ook op dezelfde manier terug. Na afloop hebben dus alle paren dezelfde 28 spellen gespeeld. De uitslag ontstaat door alle resultaten met elkaar te vergelijken. Dit wordt door de computer uitgevoerd, onmiddellijk na de laatste slag.

Leuk... we beginnen de cursus met het z.g. "spelen": het winnen van zoveel mogelijk slagen. Dat doen we op een uiterst ontspannen wijze.

Leuker... pas als je weet wat "het winnen van slagen" juist inhoudt, kijken we naar de puntentelling en naar het bieden.

Bridge... zodra we het bieden én het spelen aan elkaar koppelen, dan kan het niet meer leuker: dan ben je aan 't bridgen.

Zelfs als je denkt dat dit specifieke kaartspel niets voor jou is, en je alleen maar even meedoet om je goede wil te tonen en om van het gezeur van anderen vanaf te zijn, is het risico van verslaving onwaarschijnlijk groot.

Bridgeclub Boechout Capenberg organiseert in 2020 een beginnerscursus van 12 lessen, op vrijdagmiddag van half september tot half december. Nadien volgen nog meerdere geleide oefenmiddagen.