

## Opgave 102 - overpeinzing

### ACC 102 Overpeinzing

<i>In alle situaties zijn NZ én OW kwetsbaar</i>					
<b>a.</b>	<b>West</b> 3♥	<b>Noord</b> 1♠ pas	<b>Oost</b> 2♥ pas	<b>Zuid</b> 2♠ ??	<b>Zuidhand</b> ♠ B 8 7 6 ♥ 6 5 4 ♦ A 6 ♣ V 5 4 3
<b>b.</b>	<b>West</b> 3♥	<b>Noord</b> 1♠ pas	<b>Oost</b> 2♥ pas	<b>Zuid</b> 2♠ ??	<b>Zuidhand</b> ♠ B 8 7 6 ♥ A H 6 5 ♦ 8 7 6 ♣ 5 4
<b>c.</b>	<b>West</b> 3♥	<b>Noord</b> 1♠ pas	<b>Oost</b> 2♥ pas	<b>Zuid</b> 2♠ ??	<b>Zuidhand</b> ♠ B 8 7 ♥ 8 2 ♦ H V 4 3 ♣ B 6 5 4
<b>d.</b>	<b>West</b> 2♦	<b>Noord</b> 1♥ pas	<b>Oost</b> pas pas	<b>Zuid</b> 1♠ ??	<b>Zuidhand</b> ♠ A B 8 7 6 ♥ V 2 ♦ 5 4 ♣ H 6 5 4

Als de kracht van de beide paren redelijk in balans is, en de verdelingen niet te extreem, zit er voor beide paren hoogstwaarschijnlijk geen manchecontract in. Dit betekent echter niet dat je je letterlijk passief opstelt en je tegenstanders ruim baan geeft voor een deelscore. Integendeel: ook in een parenwedstrijd (uitslag in percentages) is met een gezamenlijke kracht van rond de twintig punten net zoveel te winnen als met een kansrijk manchecontract. Als je kwetsbaar -1 gaat voor -100, is dat goed voor een top als de andere paren een deelscore laten maken die 110 punten kost.

Tot en met tweehoogte durven we nog wel, maar een deelscore op 3-hoogte is een stuk riskanter. Wat is dan wijsheid?

Laat mij een uiterst gemakkelijke richtlijn aanreiken: bied met samen minstens negen troeven zonder wroeging t/m 3-hoogte! Deze richtlijn werkt zo uitstekend, dat deze zelfs tot 'wet' is verheven: The Law!

Met samen acht troeven kies je liever voor tegenspelen dan voor zelf spelen op 3-hoogte.